



Redaktör  
**Anki Svårdhagen**  
0278-275 79  
familje@ljusnan.se  
Fax: 0278-275 17

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i insänt material.  
Familjeannonser:  
0278-275 00  
Fax: 0278-275 18  
annonsbokning@ljusnan.se

## BEGRAVNINGAR

**I Bollnäs kyrka** hölls fredagen den 31 januari begravningstjänst för **Ivar Fröjd, Bollnäs**. Akten inleddes med att musikdirektör Inge Wortzelius spelade Adagio av T Albinoni och därefter spelade Henrik Fröjd på piano Canon av Pachelbel. Officiant var komminister Lars Nilsson som höll griftetalet utifrån Psaltaren 13:6. Gemensamt sjöngs psalmerna Var jag går i skogar, berg och dalar samt Mästare, alla söka dig. Som avslutning spelade organisten Air av J S Bach. Minnesstund hölls i församlingssalen.

**I Ovanåkers kyrka** hölls torsdagen den 30 januari begravningstjänst för **Håkan Frid, Borlänge**. Som ingångsmusik spelade musikdirektör Irina Sartakova Höst vid Våsen av R Säll. Maja Lindberg sjöng sedan Evighet. Komminister Lars Andersson var officiant och höll griftetalet utifrån Hebreerbrevet 15:14. Solisten återkom med att sjunga Håll mitt hjärta. Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag samt Var jag går i skogar, berg och dalar och Härlig är jorden. Akten avslutades med att organisten spelade Vi möts igen. Minnesstund hölls på Unnegårds.

**I Pilgrimens kapell i Ovanåker** hölls torsdagen den 30 januari begravningstjänst för **Örjan Vernersson, Edsbyn**. Akten inleddes med att musikdirektör Irina Sartakova spelade Amazing Grace. Officiant var komminister Lars Andersson som höll griftetalet utifrån Första Korinthierbrevet 9:24. Under akten spelade violinisten Roland Nordlund och dragspelmusikern Inger Einarsson Om du nånsin kommer fram till Samarkand och Kyrklåt av A Modén. Gemensamt sjöngs psalmerna Bliv kvar hos mig och Bred dina vida vingar. Som avslutning spelade organisten Vi möts igen.

## GRATTIS



**30** år fyller **Kristina Andersson**, Bollnäs, i morgon, söndag. Hon är född i Ånge. Kristina gick hotell- och restaurangprogrammet på Torsbergsgymnasiet. Hon arbetar i dag som tulldeklarant på UPS i Bollnäs. Till hennes intressen hör inredning, matlagning, bakning och att umgås med familj och vänner.

## GRATTIS

**30** år fyllde **Marie Norgren**, Bollnäs, i går, fredag.

Marie Norgren jobbar som frisör på Härsalongen Englund & Åkerman i Bollnäs.

**I Pingstkyrkan i Bollnäs** hölls lördagen den 25 januari begravningstjänst för **Ruth Ålér, Ångslanda, Arbrå**. Som ingångsmusik spelade pastor Samuel Wennstig Jag har hört om en stad. Han var även officiant och höll griftetalet utifrån Psaltaren 36:5-8 och Johannesevangeliet 14:1-3. Under akten sjöng Magdalena Bransell Oändlig nåd och Härlighetens morgon. Gemensamt sjöngs psalmerna Blott en dag samt O, store Gud och Bred dina vida vingar. Akten avslutades med att organisten spelade Ståde på Sion jag tänker. Minnesstund hölls i församlingssalen.

**I Uppståndelsens kapell i Alfva** hölls torsdagen den 30 januari borgerlig begravning för **Leif Lindblad, Alfva**. Borgerlig officiant var Maria Jonäll Fahlstrom som höll minnestal och egna valda ord. Peder Olsén spelade gitarr och sjöng En fattig bonddräng, Trasiga skor samt Jag och min far. Under akten lästes dikterna Den lyckliga dagen kan vara samt Människans hem av Erik Blomberg och I rörelse av Karin Boye. Minnesstund hölls i hemmet.

**I S:t Lars kapell i Bollnäs** hölls fredagen den 31 januari begravningstjänst för **Märta Forsström, Bollnäs**. Som ingångsmusik spelade kantor Ewa Holmström Air av J S Bach. Peder Olsén sjöng sedan Strövtåg i hembygden av G Fröding/Mando Diao. Komminister Marianne Blomberg var officiant och höll griftetalet utifrån Filipperbrevet 3:20-21. Solisten återkom med att sjunga Vila av Driifters. Gemensamt sjöngs psalmerna Det ringer till vila samt Blott en dag och Härlig är jorden. Akten avslutades med att organisten spelade Gammal fäbodpsalm av O Lindberg. Minnesstund hölls i församlingssalen.

## MINNESORD | KARL "DALA-KALLE" OLSSON, ARBRÅ

*Skogens grand old man Karl Olsson, Dala-Kalle, har gått ur tiden, 98 år, fyra månader och fyra dagar gammal.*



Dala-Karl växte upp i Backarna på Gammeldahls i Simmeå, småbruket som han tog över efter pappan.

Hustrun Karin var hans följeslagerska i nästan femtio år fram till sin död 1999. Tillsammans hade de barnen Berit och Karl-Erik, sex barnbarn och sex barnbarnsbarn.

Ett helt århundrade har plötsligt försvunnit. Med glädje, humor och kristallkärnt minne vände man sig vid att Dala-Kalle alltid fanns för att ge svar på frågor om hur det var förr.

**Det som idag** är kulturhistoria, var Dala-Kalles liv. När han beskrev hur det var att gå i småskolan i Söderomåsen i början på 1920-talet, kändes det som om man var med. Med lätthet kunde han namnen på alla sina klasskamrater för över 90 år sedan.

Han berättade också hur skönt det var att få sluta skolan. När han fyllde fjorton år 1929, fick han jobb som hästkarl med pappa och bror och med

Onils stuga i Byvallen som utgångspunkt. När hästen på 1980-talet inte längre behövdes – vare sig i egen eller i annans skog – tog Karl Olsson pension.

Självklart tänkte inte Karl Olsson på sitt liv som kulturhistoria. Timmerkörningen på vintern, hemmanet i Backarna på sommarens och familjen blev hans livsgärning.

**Arbetet i skogen** tog honom ibland en bra bit hemifrån. Han körde i Ytterhogdal och i Orsa Finnmark. Och 1954 efter den stora stormfällningen körde han, liksom så många andra karlar från Undersvik, i Sandvikentrakten.

Beredskapsåren under andra världskriget tog honom också långt hemifrån. Det blev först Värmland och sedan Haparanda. Fyrtio grader kallt och med hästen som vapendragare.

Allt var bra, sa Dala-Kalle, om bara hästen hade det bra. Dala-Kalle hade två hästar och en anställd timmerkörare i sin krafts dagar. Det var som om man idag hade ett åkeri med två bilar.

Det blev 12-13 hästar genom åren. Han mindes dem alla.

Sista tiden bodde han på Ångslanda, där han trivdes.

Dala-Kalle levde ett långt och rikt liv. Vi är många som kommer att sakna honom.

Katarina Wädell

## 1 FEBRUARI 2014

### DAGENS NAMN

I dag har **Max** och **Maximilian** namnsdag.

Max är en kortform för det tysk-romerska kungliga namnet Maximilian, som kommer från latinets "maximus", "den störste".

Cirka 18 200 bär namnet, omkring 13 700 har det som tilltalsnamn eller första förnamn.

Maximilian har latinskt ursprung och har tolkats "den störste". Det är känt här sedan 1600-talet, men det har inte varit särskilt vanligt.

Omkring 3 500 heter Maximilian, cirka 2 100 har det som första förnamn.

I morgon: **Kyndelsmässodagen**.

Kyndelsmässodagen är en av de få dagar under året som inte är tillägnad något namn. Det har dagen gemensamt med juldagen, nyårsdagen, jungfru Marie bebådelsedag, Johannes döparens dag, allhelgonadagen samt vart fjärde år även skottdagen.

På måndag: Disa och Hjördis.

## Familjebilden



BARNBILD

**Olle 7 år, Elsa 5 år och Sigrid 1 år**

Barn till Jenny och Niclas Nilsson i Uppsala. Jenny, född Åkerström, är uppväxt i Arbrå.

Foto: Privat