



Birgitta Hallin Olsson och Katarina Wädell bläddrar i boken En annan tid i Undersvik.



Innanför pärmen på boken finns många studiefotografier. På de flesta fotografierna finns information både om vem bilden föreställer och vem som fotograferat.



Birgitta Hallin Olsson och Katarina Wädell tycker att arbetet med böckerna om Undersvik är jätteintressant.



Katarina Wädell och Birgitta Hallin Olsson är glada att boken kommit ut nu.

# Bok skildrar människorna som byggt upp Undersvik

**BOLLNÄS** I den senaste boken Katarina Wädell skrivit om Undersvik skildras människorna genom olika tider och utvecklingar.

– Det är den tredje publikationen som är en blandning av en bok och en tidning med mycket bilder och namn på de som bott och verkat i bygden, säger Katarina Wädell.

Boken handlar till stor del om de människor som byggt upp Undersviks samhälle från slutet av 1800-talet då det fanns omkring fyrahundra invånare där, till 1940-talet, då invånarantalet växt till nästan

fjortonhundra personer. Birgitta Hallin Olsson står för researchen.

– På 1800-talet började skogen ses som värdefull. Från att man bara använt den till att bygga hus, blev den en inkomstkälla. Sågverk och fabriker byggdes. Männen fick jobb inom skogen, och järnvägen gjorde det lättare att transportera virket. Där började grunden för Sveriges ekonomi, säger Katarina Wädell.

**I slutet av 1800-talet** blev det skolplikt i Sverige och skolor fanns det gott om.

– Det fanns en i varje by. Sedan har skolorna brunnit ner och byggts upp igen, säger Birgitta Hallin Olsson.

**"På 1800-talet började skogen ses som värdefull. Från att man bara använt den till att bygga hus, blev det en inkomstkälla"**

Katarina Wädell

Men det var svårt att få människorna uppe i skogen att skicka sina barn till skolan.

– De hade inte gått i skolan själva och undrade vad barnen skulle dit och göra, men de var tvungna. Giltig

frånvaro var till exempel om barnet fick tuberkulos. Ibland stängdes skolan på grund av mässlingsutbrott, berättar Katarina Wädell.

**Något det** också fanns gott om var lanthandlare. Men Birgitta Hallin Olsson berättar att den sista lanthandeln la ner på 70- eller 80-talet.

– Och den sista skolan la ner år 2001. Det är en utveckling som vi kan beskriva på ett personligt sätt genom människorna i de här byarna, säger Katarina Wädell.

Nu finns det drygt trehundra fast bosatta människor i Undersvik. Men desto fler har någon anknytning dit. Birgitta Hallin

Olsson administrerar Facebookgruppen Vi som gillar Undersvik, där hon får många frågor från människor som släktforskar.

– Man upptäcker hur många man är släkt med, säger Birgitta och skrattar.

Nutid och forntid knyts samman i boken när Sven Olov Liljendal berättar om dagen 1959 då han tillsammans med sin klass hittade stenåldersfynd i Kyrkbyviken.

– Vi tar upp alla förändringar och utvecklingar, säger Katarina Wädell.

**Den första** boken hon skrev handlade om gemenskapen i Undersvik. Där publicerades många bilder på folk som umgicks, över en

picknick eller olika sysslor. Den andra boken hette Målare i Undersvik.

– Vi hade en utställning över en helg där vi samlade ihop alla målare vi fick tag på i Undersvik. Sedan dokumenterade vi konsten, berättar Katarina Wädell.

Medan den tredje boken just har kommit ut, finns redan nu en plan för nästa bok.

– Den kommer att handla om gårdarna i Undersvik. Huset och gården blir utgångspunkt för olika händelser, säger Katarina Wädell.



Text & foto  
Ida Frid  
0270 740 00  
ida.frid@mittmedia.se

